



16 april

De PAASHAAS is daar!

Vandaag komt ook op de chiro de enige echte paashaas langs! Hij zal met eiren strooien en zo hopelijk alle sloebers blij maken, of toch alle sloebers die er deze zondag ook bij zullen zijn! Mis deze kans dus niet, breng je grootste zak aan goesting mee en verzamel de meeste paaseieren! We zullen zien we er de beste speurneus is binnen onze sloeberbende en dat zou op kamp ook wel nog eens van pas kunnen komen! Tot dan!

ZINTUIGENDAG : Ben jij wel helemaal in orde?

Vandaag komen er drie dokters langs op onze chiro om te testen of al jullie zintuigen wel nog steeds scherp staan afgesteld en indien nodig hier en daar een beetje bij te spijkeren. Welke ploeg zal de dag eindigen als meest scherpzinnige ploeg en welke ploeg zal thuis nog een beetje moeten oefenen? We zullen het zien!

23 april



30 april

Vandaag lijkt de chiro nog een beetje meer op een echte beestenboel. Nee, niet omdat leider Ewoud steeds meer op een aapje begint te lijken, ook niet omdat leider Sim zich als een vis in het water voelt op onze chiro en al helemaal niet omdat leider Wouter steeds meer begint te geloven dat hij een koala is. Waarom dan wel? Dat zullen jullie kunnen ontdekken deze zondagnamiddag! Spannend he!